

# RONDOM DE KARMEL



**PROTESTANTSE GEMEENTE  
TE WOUDESEND E.O.**



**36e jaargang nr. 325 april/mei 2026**

# INHOUDSOPGAVE

<b>Kerkdiensten</b> .....	3
Bij de kerkdiensten.....	4
De Paaskaars.....	5
<b>Uit de kerkenraad</b>	
Kijkavond The Passion.....	6
Financiële Gemeenteavond.....	6
Vanuit het College van Kerkrentmeesters.....	6
Vanuit de Diaconie.....	7
Geen bloemenverkoop meer.....	8
<b>Even voorstellen</b>	
Even voorstellen.....	8
<b>Uit de gemeente</b>	
Pastoraat en meeleven.....	9
In memoriam: .....	10
Verjaardagen.....	11
Huwelijksjubilea.....	12
<b>Jeugd</b>	
Berichtje van de overstappers.....	12
<b>Overige</b>	
Opbrengst collecte 31 december 2025.....	13
Oog in oog met kerkasiel.....	13
Gebed.....	14
Afbeelding om in te kleuren.....	15
<b>Colofon</b> .....	16



## KERKDIENTEN

**Zondag 29 maart**

9.30 uur  
Collecten

*Palmpasen*

Ds. René de Vries  
Protestantse Kerk - (Missionair werk  
Nederland) en kerk

**Donderdag 2 april**

19.30 uur  
Collecten

*Witte Donderdag Maaltijd van de Heer*

Ds. I. van der Pol  
Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
(Algemeen) en kerk

**Vrijdag 3 april**

19.30 uur  
Collecten

*Goede Vrijdag*

Ds. I. van der Pol  
Geen

**Zaterdag 4 april**

21.00 uur  
Collecten

*Stille zaterdag Paaswake*

Ds. I. van der Pol  
Geen

**Zondag 5 april**

09.30 uur  
Collecten

*Paaszondag*

Ds. René de Vries  
Plaatselijke en algemene Diaconie en  
kerk

**Zondag 12 april**

09.30 uur  
Collecten

Ds. J. Lindeboom

Plaatselijke en algemene Diaconie en  
kerk

**Zondag 19 april**

9.30 uur  
Collecten

Ds. René de Vries

Kerk in actie - Zending (Kenia) en kerk

**Zondag 26 april**

9:30 uur  
Collecten

Dhr. E. Halsema

Protestantse Kerk - (Missionair werk  
Nederland-Kliederkerk) en kerk

**Zondag 3 mei**

9.30 uur  
Collecten

Dhr. H. Tieleman

Kerk in Actie - Noodhulp (Myanmar) en  
kerk

**Zondag 10 mei**

9.30 uur  
Collecten

*Maaltijd van de Heer*

Ds. René de Vries  
Kerk in Actie - Werelddiaconaat (India)  
en kerk

**Donderdag 14 mei**

9.30 uur  
Collecten

*Hemelvaartsdag*

Ds. René de Vries  
Commissie bepaalt doel

**Zondag 17 mei**

9.30 uur  
Collecten

Ds. I. Postma

Protestantse kerk - Missionair werk  
Nederland (Sociale Media) en kerk

**Bij de kerkdiensten*****Bevestiging van ds. René Jacques de Vries – 22 maart***

Als dit kerkblad bij u op de mat ligt, is de intrededienst waarin onze nieuwe predikant, ds. René de Vries werd bevestigd, alweer achter de rug. Maar de datum van inlevering van de kopij lag daar nog vóór. Vandaar dat we in deze Rondom de Karmel niets over de dienst kunnen laten zien of een terugblik geven. In het volgende kerkblad zullen we daarvan nog een verslag geven. We hopen in ieder geval dat het een mooie en inspirerende dienst zal zijn geweest.

Vanaf deze plaats willen we ds. René de Vries alle sterkte en wijsheid toewensen voor zijn werk en dat hij hier in de Gemeente van Woudsend een mooie en gezegende tijd mag beleven.

***Paascyclus 2, 3 en 4 april***

Drie bewogen dagen die we in de kerk vieren, voorafgaand aan het paasfeest: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht.

Eigenlijk is het één dienst over drie dagen verdeeld.

We volgen Jezus' leven in zijn laatste dagen op aarde.

**Op Witte Donderdag** vieren we avondmaal, zoals Jezus dat deed aan de vooravond van Zijn dood. Het is anders dan anders wanneer we avondmaal vieren. Minder de vreugde van het mogen zitten aan de Tafel van de Heer. Meer vervuld van het besef dat Jezus Zijn leven met ons deelde maar ook onze dood. Door het Avondmaal laten we ons bemoedigen om onder ogen te kunnen zien wat er met Jezus gebeurde, wat er met Gods liefde op aarde gebeurt.

We zingen in deze drie vieringen tweemaal de Apostolische geloofsbelijdenis. De grote belijdenis van de Kerk van alle tijden en plaatsen.

Na het Avondmaal brengen we de Tafel in gereedheid voor de volgende dag.

Dat wil zeggen: de Tafel wordt afgeruimd. We blijven achter bij de paaskaars.

Op **Goede Vrijdag** komen we in stilte samen, vervuld van ontzetting over hoe mensen omgaan met Gods liefde voor deze wereld, voor ons.

We lezen het lijdensevangelie volgens Johannes.

De paaskaars wordt gedooft, het orgel zwijgt daarna.

We horen hoe God klaagt en bidden om Zijn ontferming over ons.

In **de paasnacht** komen we opnieuw samen, in het donker.

De paaskaars wordt binnengedragen, het orgel klinkt weer.

We vragen ons af waarom deze nacht anders is dan andere nachten.

We krijgen antwoord vanuit de Schrift: verhalen van God die leven geeft, God die bevrijdt en God die nog steeds tot ons spreekt.

Daarna horen we het paasevangelie.

Het paars van rouw en inkeer wordt vervangen door het wit van Pasen.

We belijden ons geloof opnieuw met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis en denken na over de betekenis van de doop: God die leven geeft door de dood heen.

We geven elkaar het licht van Pasen door en vervuld van vreugde keren we naar huis terug als gezegende mensen.

Ds. Idske van der Pol

## **De paaskaars**

Het thema van de voorstelling op de nieuwe paaskaars is: **vrede**.

In deze turbulente tijden is de zoektocht naar vrede belangrijker dan ooit.

De vredesduif staat symbool voor vrede, verzoening, hoop en harmonie.

De wereldbol staat symbool voor de universele verbondenheid van alle mensen en de wens voor vrede over de hele wereld.

Het reliëf nodigt uit tot gebed voor slachtoffers, vluchtelingen en allen die verlangen naar een rechtvaardige en duurzame vrede.



## UIT DE KERKENRAAD

### **Kijkavond The Passion: Samen kijken en in gesprek over het paasverhaal**

De kerkenraad nodigt iedereen uit voor de kijkavond van The Passion op Witte Donderdag 2 april om 20:30 uur in De Karmel.

Tijdens deze avond wordt de live-uitzending van The Passion (KRO-NCRV, NPO1) op groot scherm vertoond. De kijkavond is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar het verhaal achter Pasen, maar ook voor wie gewoon samen met anderen wil kijken. *"Door samen The Passion te kijken, maken we het evangelie relevant en toegankelijk".*

De avond begint om 20:30 uur met koffie/thee en iets later dan 20.30 uur start de live-uitzending van The Passion.

Iedereen is van harte welkom!

### **Financiële Gemeenteavond**

Om in uw agenda te noteren: de Financiële Gemeenteavond is dit jaar op **woensdag 15 april** en start **om 20:00 uur** in It Reidhintsje.

Van harte welkom!

### **Vanuit het College van Kerkrentmeesters**

Het is alweer even geleden, maar de kerstversieringscommissie heeft aangegeven te willen stoppen. Ieder jaar in de donkere weken voor Kerst, zorgen zij er voor dat de kerk sfeervol versierd wordt. We willen ze hiervoor hartelijk danken! We zijn hierdoor dus ook op zoek naar een nieuw team die dit leuk vindt om op te pakken.

In januari was de Actie Kerkbalans, waarvoor o.a. lopers op pad zijn geweest om de enveloppen te bezorgen en later weer op te halen. Bedankt voor jullie inzet! De cijfers zullen op de Financiële Gemeenteavond op 15 april aan bod komen.

Het is u vast al opgevallen dat It Reidhintsje een flinke opfrisbeurt heeft gehad. Jack Bobbink heeft in de afgelopen periode alles van binnen geschilderd in lichtere kleuren. Het resultaat mag er wezen: Jack, heel erg bedankt voor al het schilderswerk!



## Vanuit de Diaconie

Donderdag 5 februari j.l. was onze jaarlijkse seniorenmiddag. Het was een geslaagde middag waarbij Dhr. Eelke Lok, onze dorpsgenoot, ons wat vertelde over zijn werk als journalist en columnschrijver. De opkomst was geweldig en het was erg gezellig. Met een hapje en een drankje heeft iedereen bij kunnen praten. Het was erg leuk om dit weer te mogen organiseren.



Aangezien het gehele team van de Diaconie aanwezig was, is het wel een drukte van belang als je maar met z'n drieën bent. Gelukkig kregen we hulp van Henny Hofstra en Afke de Jong, het was geweldig dames, erg bedankt voor jullie inzet.

### **We zoeken nog steeds mensen om ons team te komen versterken!**

Als je twijfelt, neem contact met me op (tel.). Even meelopen kan ook om te ontdekken of het bij je past. Om het samen te doen als partners of vriend(in) kan ook allemaal.

Namens de Diaconie, Alina de Groot

## Geen bloemenverkoop meer....

We zijn al vele jaren gewend, dat in het weekend van moederdag, er een bloemenverkoop t.b.v. de kerk is. In december kreeg ik een mail van Kweker de Koning dat de kwekerij van één-jarige planten en bloemen is beëindigd. Huidige stijgingen van de prijzen van grondstoffen, hogere personeelskosten en het gebrek aan personeel dragen bij aan dit besluit. Heel jammer natuurlijk. Hierbij hebben wij ook besloten om geen bloemenverkoop meer te doen. De marges worden te klein om het rendabel te maken voor ons.

Het is erg jammer, de plantjes waren altijd van erg goede kwaliteit en zelf vond ik het altijd erg leuk om te organiseren en te adviseren en ik kon altijd terugvallen op alle medewerking van de diaconieleden.

Hartelijk dank daarvoor!



Met vriendelijke groet Alina de Groot

## EVEN VOORSTELLEN

### Even voorstellen

Mijn naam is René de Vries en ik ben de nieuwe predikant in Woudsend of Wâldsein vanaf 22 maart. In Sneek woon ik met mijn vrouw Gerdien en drie kinderen Douwe, Josephine en Danae aan het Kleinzand in Sneek. De oudste twee kinderen gaan naar de middelbare school en de jongste zit nog op de basisschool. Het leven in Sneek is prettig: de kinderen hebben er hun sport hockey, Gerdien en ik roeien allebei bij de plaatselijke roeivereniging en het muziekcentrum is net als de winkels vlakbij.

Ik ben Fries van oorsprong: opgegroeid in Oenkerk tussen Leeuwarden en Dokkum. Daaraan heb ik goede herinneringen: het trapveldje voor huis, de gezellige buurt en de parken Heemstra en Stania State boden veel speelvertier. Het was tevens een vertrouwde omgeving. Ik speelde voetbal bij de plaatselijke vereniging en in de winters schaatsten we over de Murk of de Dokkumer Ee de wereld uit.

Mijn vrouw heb ik in de kibboets Nes Ammim in Israël leren kennen, toen we daar toevallig allebei een jaar als vrijwilliger aan de slag gingen. Daarna

gingen we samen studeren in Groningen en dat is alweer bijna 30 jaar geleden.

Als predikant ben ik voor drie dagen per week verbonden met de gemeente. Ik ben, als ik het goed heb, de eerste predikant die niet in het dorp zelf gaat wonen. Dat zal wel even wennen zijn, maar daar passen we een goede mouw aan, doordat ik op vaste werkdagen aanwezig ben in het dorp. Ik heb er zin in om jullie te ontmoeten en kennis te maken. Wat ik tot nu toe van Woudsend heb gezien is dat de mensen er noflik zijn en gericht op contact.

Woudsend wordt mijn derde gemeente, na Langweer en de streekgemeente rond Boazum, Wiuwert, Britswert en Lytsewierrum. Daarna ben ik twee jaar kerkelijk actief geweest met de jeugd in Sneek.

Wat mij trekt in het werk in de kerk is ten eerste de omgang met mensen.

Mensen kunnen je steeds verrassen en houden je telkens een spiegel voor. Daarnaast sneup ik graag in de Bijbel, die vol staat met diepe wijsheden zoals deze: Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe (Prediker 11).

Hieruit leer ik dat je het leven moet léven.

Misschien wel het mooiste vind ik dat er in de kerk plaats is voor het geheim. Hier durven we te zeggen: “we weten het niet precies, en dat hoeft ook niet.” Dat vind ik een verademing te midden van mensen die allemaal wel heel goed weten.

Hartelijke groet,  
René de Vries

## UIT DE GEMEENTE

### **Pastoraat en meelevén**

#### ***Op en Rondom de Karmel***

Beste mensen van Wâldsein en omstreken,

Dat ik maar zo kort bij jullie zou zijn hadden we van te voren niet gedacht. Tegelijk ben ik uiteraard wel heel dankbaar met en voor jullie dat de vacature zo spoedig ingevuld mocht gaan worden. René heeft meer tijd ter beschikking van jullie dan ik, dus dat kan enkel positief zijn.

In de eerste plaats wil ik jullie allen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, vooral ook in de persoonlijke gesprekken. Ik kijk erg positief terug op de gesprekken die ik met jullie in alle eerlijkheid mocht hebben.

Veel dank ook voor de pastoraal ouderlingen Geeske en Fokje, voor hun inzet en input, onmisbaar!

Boven dit stukje heb ik bewust rondom en 'op' de Karmel geschreven. Het meeste gebeurt 'rondom', dat zeker. Maar belangrijk is dat het mag gebeuren vanuit dat wat er gebeurde 'op'. Op de Karmel kwam er vuur uit de hemel, als teken dat de God van Abraham, Izaak en Jacob, die in Jezus ook jouw God en Vader wil zijn, er wel degelijk was.

Op die andere berg, op Golgotha stond eeuwen later een kruis. Ja, er stonden er wel meerdere, maar vanaf 1 klonken de woorden 'Vergeef! Want ze weten niet wat ze doen' en 'Het is volbracht'.

Woorden die bij God samenvallen met daden en ons telkens vrijheid mogen geven. Het is immers volbracht? En aan vergeving hoef ik niet te twijfelen of het er wel is.

Dat mag ons allen telkens weer verlichten en nieuwe kracht geven om te doen wat mag gebeuren, thuis, op het werk, op school en in de kerk.

Zo bidden we vooral ook voor degenen onder ons die door rouw, pijn en ziekten heengaan. We bidden jullie Gods kracht en nabijheid toe. Ook de ouderen die telkens meer uit handen moeten geven, geen eenvoudige zaak!

Verder wens en bid ik jullie allen een gezegende Paastijd toe. Die de nieuwe lente/zomer in mag luiden. Wat op haar beurt ook weer een klein voorproefje mag zijn van het Eeuwige Licht wat we tegemoet mogen leven.

Hartelijke groet,  
Imko Postma

## JEUGD

### Berichtje van de overstappers



Begin februari hebben we met een groep jongeren een nacht in It Reidhintsje geslapen.

Dit was een wens van de jeugd om hier een keer te slapen.

Het was erg gezellig! We hebben 's avonds een film gekeken en 's ochtends afgesloten met een ontbijt.

Een paar weken terug zijn we met een andere groep jeugd aan het pannenkoeken bakken geweest en hier voor hebben we een bezoek gebracht aan de Rooms-Katholieke kerk in ons dorp waar de kinderen uitleg kregen van Agaath en Wiesje over de verschillende beelden en betekenissen van de Bijbel.



Groetjes van de overstappers uit Woudsend

## OVERIGE

### Opbrengst collecte slechtzienden op 31 december 2025

In de viering op oudjaarsavond was er een collecte met als doel:

Hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking.

De opbrengst van deze collecte was € 69,-. Dit bedrag is overgemaakt.

Hartelijk dank namens deze mensen.

De Locatieraad

### Oog in oog met kerkasiel



Woensdag 4 maart gingen wij met 10 Woudsenders naar de "Open Hof" kerk in Kampen, waar de familie Babayants al 15 maanden in moderne gevangenschap verblijft. Zolang er 24/7 doorlopende kerkdiensten gehouden worden kunnen zij niet gearresteerd worden. (Zie ook het verslag in het kerkblad van december/januari).

Voorgangers van onze aanwezigheidsdienst waren ds. Renske Bosman-Romkema en pastor Elly Stellingwerf-Vinke. Zij hadden een mooie, 2 uur durende, inlevende viering voorbereid en pianist Bram Stellingwerf verhoogde de sfeer met begeleiding van de liederen op de piano. Toen de viering

net begon kwamen er nog 4 mensen binnen, zij kregen ook een liturgie en deden van harte mee. Het lied "Laat er licht in ons hart, in ons leven zijn", troostend, hoopvol, dat we meermalen zongen, kwam echt binnen, mede door de pianobegeleiding.

Onze indrukken/gevoelens tijdens het verblijf: prachtig dat de kaars brandend gehouden wordt, mooie intieme sfeer in de kerk, die ook aanvoelt als veilige haven, onbegrijpelijk regeringsbesluit, machteloosheid, gevangenschap, waardering voor de vele vrijwilligers en het kerkbestuur en waardevol ongetwijfeld voor de familie, dat zoveel mensen zich hun lot aantrekken.

Paula Bos

## Gebed

*Goede God,  
Dank voor uw liefde die wij mogen ervaren,  
u gaat met ons mee op de weg door ons leven.  
Dank voor Jezus, die ons leerde kijken met uw ogen,  
die ons voorging in het kijken met zijn hart.*

*Geef ons uw Geest om ook op deze manier andere mensen te ontmoeten,  
om geen norm te stellen waar de ander aan moet voldoen,  
maar om de ander te erkennen in zijn of haar eigenheid.  
U hebt ons mensen immers allemaal gemaakt naar uw beeld.*

*We bidden om ruimte om te leven in ons land met iedereen die hier woont  
en leeft.  
Dat wij ons niet laten leiden door angst en onwetendheid,  
maar dat wij de moed hebben de ander te leren kennen  
zonder onszelf te verliezen.*

*Leer ons om te kijken met ons hart.*

*Amen*

*Uit: de Petrus veertigdagentijd kalender 2026 van de PKN (bij de overdenking van 22 februari  
drs. Wija van der Kaaden, voormalig geestelijk verzorger bij Bartiméus)*



## Afbeelding om in te kleuren



De Heer is waarlijk opgestaan!  
Halleluja!  
Het leven wint het van de dood!  
Het licht schijnt in ons midden!  
Halleluja, Halleluja!  
De Heer is waarlijk opgestaan!

Lied 638



## COLOFON